

## Bytur i Hareskov

Tak fordi jeg måtte deltage i jeres rundtur i Hareskov og se på byens tidligere forretningsliv. Paradoksalt nok kalder flere og flere området for Hareskov-By selvom der ikke længere nogen forretninger tilbage i Hareskov af de ialt 7 købmænd, 2 slagtere, 1 bager, 1 brødsalg, 1 mejeri og 1 mejeriudsalg, 2 kiosker, 1 sæbehus, 1 håndkøbsudsalg, 2 grønthandlere, 2 skomagere, 1 vaskeri og 1 røgeri. Og så var der vognene med fisk, brød, røgvarer m.v.

Forretningerne i Hareskov startede med Hareskov Pavillonen der lå på Hareskovvej helt oppe ved skoven. På vejen fra Hareskov Station passerede man en iskiosk som stationsforstander fru Christensens datter, Ebba, havde. Kiosken lå lige bag ved stationen og havde kun åbent når vejret var godt.

I udkanten af Hareskov lå endvidere en købmandsbutik på hjørnet af Skovbovænget og Rosen Alle. Forretningen blev passet af Ingeborg Petersen, der var datter af stifteren, Christian Petersen. På Skovbovænget nr. 75 havde Faxø en overgang et lille værksted for bl.a. plæneklippere

Det egentlige forretningskvarter på (gammel) Hareskovvej startede med købmand Otto Dahl. der havde købmandsbutik på hjørnet af Skandrupsalle og Hareskovvej, nr 331. Han havde også en rød benzinstander vistnok fra Standard Oil (det senere Esso) stående på Skandrups Alle. Ved hans død overtog sønnen Werner Dahl forretningen. I samme bygning havde Henriette Andersen et bageriudsalg, (som i perioder blev passet af fru Skyum). I 1945-73 havde barber Chr.Andersen (i folkemunde kaldet hårbageren) en frisørsalon, som Kurt Aagaard overtog i 1973 og han indrettede Aagaards Herresalon i lokalerne. Lidt nede af Skandrups Alle (i nr. 21) havde mekaniker Hoff et cykleværksted, som han passede i sin fritid samtidig med han passede vandværket

Lidt længere nede af Hareskovvej i nr 329 havde Fru Haraldsted avissalg og håndkøbsudsalg. vist nok fra Farum Apotek. Derefter fulgte i nr 321 bager og konditor Leo Hansen, der i perioder også havde cafe (søndagscafe) i tilslutning til bagerforretningen,

der blev passet af hans kone, Alfa Hansen. Selve bageriet lå bag forretningen, hvor Leo Hansen arbejdede alle ugens dage, og hvor man til jul kunne få stegt gåse- eller flæskestegen. Det var tit gassen fra Gasværket svigtede op til højtiderne. Efter Leo Hansen overtog Dennis Olsen forretningen og kaldte den for Bagergården indtil ejendommen blev solgt til en malermester, der havde værksted og malervareudsalg i lokalerne På hjørnet af Poppelalle i nr 315 lå Ejfi, som var en kiosk med aviser, tobak, vin m.v. Tidligere, fra 1921. havde slagter Alberte og Hermann Olsen kaldet "Spæk" i kort tid en slagterforretning. Senere flyttede "grøntmutter" ind og solgte grøntsager, spegesild og "lykkeposer" til skolebørnene. Endelig var her i en kort overgang en papir- og fotohandel. I nr. 311 lå en afdeling af Spareklassen for København og Omegn samt et posthus med postnummer 2890 Hareskov. Da også det lukkede overtog Morten Krog lokalerne hvorfra han drev sin ejendomsmægler-virksomhed. I samme bygning var der en overgang et vaskeri og nu et pizzeria. Ved siden af, i nr. 309 havde slagter Nielsen (sul i gryden flæsk på panden, så er slagter Nielsen manden) en velassorteret slagter- og viktualieforretning. Han var, som det fremgår af hans slogan, en glad og festlig mand og en hyppig gæst til foreningsfester og på byens værtshuse, Skovlyst, Hareskov-pavillonen eller Eliselund. I nabo-ejendommen 307 havde Marie Jensen sin manufakturforretning. Første salen var lejet ud til Eva Ildsgaard som havde en damefrisørsalon. Ved siden af manufakturforretningen havde skræddermester Frank Nisbeth sin systue og modeforretning. I øvrigt prøvede Frank i slutningen af krigen at udgive en lokalavis, dog uden at kunne klare sig i konkurrencen med Kajs Avis. I nr 305 drev mælkeemanden Svend Hansen et mejeriudsalg. Hans kone, Gudrun, passede forretningen mens han selv hentede mælken fra Jørlunde mejeri og bragte den ud ved hjælp af flere mælkevogne til de enkelte beboere og derefter kørte rundt med regningen en gang ugentlig. Svend Hansen, var ligesom slagter Nielsen en aktiv deltager i byens foreningsliv og en god støtte rent økonomisk. Ved siden af mejeriet havde barber Andersen en salon som havde fælles indgang med Tatol, der lå til venstre.

Sammenbygget med Tatol lå selve Rønnebærgaard, der nu er ejerlejligheder. Her havde skomager Jacobsen sit værksted, som han passede når han ikke blev kaldt ud som brandmand. Bag skomagerbutikken lå en rulleforretning og i samme bygning havde

"moster" , Borghild Jensen, der var søster til skomagerens kone, frugt og grønt-forretning og skomagerens søn brugte gårds-pladsen som lillebilholdeplads. Endvidere var der et værksted for lyn- og mirakel-smeden, Helge Hein Nielsen. Efter skomageren lukkede sin forretning i 1971 åbnede en lille antikvitetsbutik i lokalerne.

På hjørnet af Lindevej i ejendommen "Grønhøj" havde den lille købmand Jørgensen sin butik. Den blev solgt til en ny og større købmand Jørgensen, der udvidede butikken og lavede den om til selvbetjenings butik , med sin kone ved kassen. Samtidig udvidede han butikken til også at omfatte en grøntafdeling, og den tidligere grøntbutik (ikke mosters), blev sagt op og lukkede. Så vidt jeg husker hed grønthandleren Burgaard eller noget lignende. Et stykke længere ude af gammel Hareskovvej havde Nexø Jensen et autoværksted og en benzintank.

Ned af en af sidevejene til gammel Hareskovvej, på Poppelalle nr.7 lå en købmandsbutik, "Fuglevang", der ejedes af den tidligere hovmester Lars Jensen. Han kørte selv varer ud i sin lille lastbil medens han kone passede forretningen. Når han kom ud med varer fornægtede hans tilhørsforhold til sønen sig ved at han som regel gik baglæns ned af kældertrappen med varerne. Ved hans død overtog først hans kone og derefter hans søn, Svend Aage, forretningen. Længere nede af Poppelalle i nr. 84 boede en håndskomager og i nr. 86B havde Ring (?) et røgeri, hvor han røgede kød og fisk for omegnens beboere.

På Lindevej (nr.5) havde malermester Kulberg en kælderbutik med malervarer og lidt længere nede (nr.11) havde slagter Knudsen en slagterbutik, som havde overtaget fra slagter Winter der igen havde overtaget den fra slagter Larsen. På hjørnet af Lindevej og Skovbovænget var der et hjemmevaskeri ,hvor Karla Henriette Pedersen vaskede storvask for byens husmødre. På det modsatte hjørne af Skovbovænget åbnede Georg Bostrup en cyklesmedie,"Gebo" som han passede samtidig med han var meget aktiv i Hareskov Idrætsforening .

På Skovmosealle husker jeg i nr. 4 købmand Olsen og en rulleforretning med Ruth Nielsen. I nr. 25 boede købmand Osvald Christiansen, der på et tidspunkt stiftede Hareskov Skytteforening. Han reklamerede med "Skatteyder støt din by, køb i byen, hvor

du skal skatten svare – samme pris for samme vare”. På hjørnet af Tipperup Alle og Skovmose Alle lå et lille mejeriudsalg og på selve Tipperupalle lå en ”dobbelt-kiosk” , den todelte, med aviser og legetøj og slik m.m.. Og næsten ude ved Åvej lå en DK benzintank med tilhørende autoværksted.

Lidt i udkanten af byen lå restaurant Eliselund på hjørnet af Hjortespringvej, den nuværende Åvej, ligesom der også var en købmandsbutik på selve Åvej. Endelig havde en del håndværkere, glarmestre, tømrere, snedkere, murere, blikkenslagere, malere, automekanikere, syersker m.v. deres værksteder i Hareskov

Et fælles træk for næsten alle forretningerne var, at det var konerne, der passede butikken medens manden bragte varer ud og købte ind.

Hareskov den 2.februar 2010

Skrevet af Per Ole Schmidt, født i Hareskov april 1926.